

Kilo IF fyller ännu uppgiften

— Naturligtvis hade fostringen av ungdomen blivit lidande under alla de år som deras fäder varit i kriget. Det här märkte vi som återkom rätt så fort. Det var busigt i byn och kring järnvägsstationen. För att avhjälpa det här beslöt vi år 1948 att grunda Kilo Idrottsförening, berättar dess första och mångåriga ordförande Karl-Viktor Ahokainen.

Före det hade idrotten på orten sedan 1920-talet handhåfts av Hembygdens vänner i Alberga och Esbo IF.

Och visst behövs Kilo IF ännu i dag, därom var fyra ordförande, nuvarande och f.d., helt överens då MeNy kände den i dagarna 40-årsjubilerande klubben på pulsen.

I dag har medlemsantalet för Kilo IF sjunkit från c. 300 i slutet av 1960-talet till 150. Klubbens aktiva är bosatta runtom i huvudstadsregionen. Hemmaplan såväl i fotboll som handboll har man i Hagalund.

— Kilo IF har aldrig haft några stora stjärnor i vars glans man speglat sig. Men det är inte heller så viktigt. Någon stjärnkult har vi aldrig idkat. Många av våra mest lovande förmågor har gått till andra föreningar med större resurser.

— Det är inget att harnas över, försäkrar de församlade ledarna.

Lodjur figurerade

Till en början antog man nam-

net Kilo lo med förkortningen KI-LO. Lodjurets färger gult och brunt är fortfarande gällande. Men redan efter ett år ändrades namnet till Kilo IF. Namnet Kilo härstammar förresten inte från ett djur utan av att en å "kilat" in sig. Det var förmodligen Monickbäcken som i tiden var denna "kilå".

På den nystartade föreningens program upptogs skidning, orientering, friidrott och fotboll. En beprövad bakgrundskraft bland ledarna var Oskar Hakulin som hade nationella ledarmeriter, främst från skidförbundet.

Höjdpunkten i klubbens hitillsvarande verksamhet inföll antagligen den 12 februari 1961. Då invigdes Monicko hoppbacke. Före det fanns en liten hoppbacke med backrekordet 17 meter söder om Åbovägen där även en liten slalombacke fanns.

En hel del namnkunniga hoppare anslöt sig till Kilo IF som blev landets bästa svenska backhopparförening. Men det visade sig bli avsevärt dyrare än väntat att underhålla backtornet. Redan år 1967 var backen i bedrövligt skick. Dessvärre vägrade Esbo köping att överta underhållet och då var dess saga all. Likaså förföll och småningom revs Monicko torp, som varit Kilo IF:s skidstuga under glansdagarna. Staden, som hade inköpt marken av Kilo gård, rev både backen och torpet. I dag skulle staden säkert gärna ha behållit backen som låg lägligt intill dagens idrottspark i Alberga. Backrekordet i Monicko var 44 meter.

Men under åren hade nya idrottsformer tillkommit inom Kilo IF:s hägn. Inom damgymnastiken och flickbaletten gjorde Sophie Schleifer en uppoffrande insats som ledare i över 20 år.



Fem Kilo IF-ordförande samlade på Våtkall sportplan. Fr.v. K-V Ahokainen, Håkan Hakulin, Tom Rehnström, Jan Engberg och Bengt Holmberg. Upplyftad på målet Monica Raitinen-Sjöblom, den enda i detta sällskap som varit medlem under Kilo IF:s alla 40 år. Ungefär på berget i bakgrunden höll styrelsen sina första möten under en stor gran.

Hon hade fått sin balettutbildning i Petersburg.

Också bilorienteringen fanns med ett slag. Sedan tog bollsporterna allt mer över. Fotbollen hade legat nere och kom i början av 60-talet igen under den ambitiösa ledaren Sven Eklund. Han arbetade metodiskt upp fotbollssporten. Fotbollen har stannat ända tills i dag som den kanske viktigaste grenen. År 1964 upptogs handbollen främst som träning åt fotbollsspelarna vintertid. I dag är Kilo IF den enda föreningen i Esbo med både knatte- och juniorlag i handboll.

— Vi ser fram emot den planerade bollplanen i Alberga. Då flyttar vi vår hemmaplan hit och

då ska handbollen börja avancera, lovar Tom Rehnström.

Koppling till Esbo IF?

Under årens lopp har rykten om Kilo IF:s sammanslagning med Esbo IF ofta cirkulerat. Också nu har en koppling till bl.a. Esbo IF i handboll diskuterats.

— Vi har inte lyckats med nyrekryteringen, tillstår ordförande Jan Engberg. Det har byggts en massa söder om järnvägen. Där borde nå de nyinflyttade där. Men några allvarliga försök har inte gjorts ännu.

Någon egen klubblokal har Kilo IF aldrig haft. De första möte-

na hölls ute i det fria uppe på berget under en stor gran. Den 26 mars firas 40-årsjubileet som en medlemsfest utan mottagning på Kilo FBK.

De som ännu minns och som då var med kan intyga att det ibland stormade ordentligt på föreningens möten förr i tiden. Bl.a. skrev dess grundande medlem K-V Ahokainen ut sig efter ett gräl. Han tog heller inte emot klubbens standard.

Men det fanns skaparkraft i de stormiga mötena.

— Något av dessa stormar skulle vara till nytta på våra möten i dag, fastslår Jan Engberg.

Ulf Johansson

Specialaffär för barn- och ungdomskläder i Kyrksläotts centrum

JR-JUNIOR

Andelsbankens hus • Kyrkslätt



VECKANS SPECIALERBJUDANDEN (v. 12)

TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG
Brazilsaft 1 l. 4 ⁹⁵	Gris yttre filé 55 ⁰⁰ _{kg}	Nöt, malet kött 45 ⁹⁰ _{kg}
Vittlöksuppskärning 5 ⁹⁵ _{100 gr}	Pouttus länkkorv 8 ⁹⁵	Kalops av nöt 49 ⁸⁰